



Verenigingsblad van de
PHILATELISTENVERENIGING
ZUID-LIMBURG te
Maastricht



MOSAPHIL

PHILATELISTENVERENIGING ZUID-LIMBURG

Koninklijk erkend

Opgericht 19 december 1921

Ingeschreven Kamer van Koophandel te Maastricht nr. 40203374

Bestuur:

Voorzitter:	B.J.Witter Email: bjwitter@solcon.nl	043-4502126
Penningmeester:	H.J.M. Graat Email: graat@home.nl	043-3478801
Secretaris:	C.L.M. Janssen Christinastraat 25, 6267 AS Cadier en Keer Email: janssenclm@gmail.com	043-4071499
Bestuurslid:	M.B.E. Smeets Email: maartensmeets@planet.nl	043-3213744
Rondzend com.:	M..J Huijts Email: huijts@home.nl	043-3620216
Veilingmeesters:	J. Vinck Email: joopvinck@ziggo.nl F. Vinck	043-3616447 043-3615798

www.philatelisten-zl.nl

ING 1031165

t.n.v. Filatelistenvereniging Zuid-Limburg te Maastricht

IBAN: NL25INGB0001031165

BIC: INGBNL2A

**Verenigingslokaal: De grote zaal in het wijkcombinatiegebouw
LA BELLETTSA
Kardinaal van Rossumplein 99
6221 SZ Maastricht**

Bijeenkomsten 1^e en 3^e maandag van de maand
zaal open vanaf 1900 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur.

Van de voorzitter

Het gaat er naar uitzien dat we langzamerhand de winter kunnen ombouwen tot lente en we weer meer buiten kunnen genieten. Voordeel is wel dat ik weer tijd had om mijn verzameling weer eens in te kijken en wat eraan te werken. Ik neem aan dat iedereen weer veel heeft kunnen wegwerken van datgene wat de afgelopen tijd is blijven liggen. Er blijft toch nog wel het nodige te doen, wat dat betreft mag de winter nog wel iets doorlopen. Maar ik ben de donkerte een beetje moe en wil meer licht zien en het liefst met zon. Als ik het voor het zeggen had..... Maar gelukkig is dat niet het geval. We gaan verder in 2019 en kijken uit naar ons jubileum van 2021. De vereniging bestaat dan 100 jaar en dat is toch wel te belangrijk om zomaar voorbij te laten gaan. Dat zijn jullie toch wel met mij eens? Of moeten we gewoon doorhobbelen en niet bij dit moment stilstaan? Was en ben ik niet van plan! Wie denkt mee en wil zich eens inzetten voor onze vereniging, want de vereniging zijn wij allemaal en niet alleen de voorzitter en het bestuur. Laat eens wat horen en neem dan gelijk een briljant idee mee en goede zin. Tot ziens op de bijeenkomst.

Bernard Witter

Van het bestuur

In dit nummer vindt u de oproep voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 18 maart aanstaande. Er zal weer een tombola en een grote veiling zijn. Laat je zien en kom naar deze avond. De brocante dagen (5^e zondag in de maand) in Klimmen laten een stijgende lijn in de belangstelling zien. U komt toch ook? 31 maart vanaf 0900 – 1300 uur is het weer zover. Genieten van postzegels en andere zaken. Wilt u zelf iets aanbieden, laat dit het bestuur weten. De tafels zijn gratis, alleen een goede instelling en goed humeur zijn vereist.

Er wordt nog gezocht naar ideeën en vrijwilligers voor het aanstaande jubileum in 2021. Denk mee aan/voor dit geweldige moment in de geschiedenis van onze vereniging. Indien u de contributie voor 2019 nog niet heeft overgemaakt naar de

vereniging, doe dat alsnog. De penningmeester moet anders weer overuren maken zodat zijn eigen verzameling blijft liggen.

Oproep

Uit een nalatenschap is een kleine collectie te voorschijn gekomen over uitgaven die betrekking hebben over Limburg. Leuk en apart en echt iets voor een liefhebber. Om te voorkomen dat de collectie uit elkaar moet en in losse zegels en series te koop aangeboden gaat worden zoeken wij iemand die daar interesse in heeft en daarmee door wil gaan. Even melden bij de voorzitter.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2019 om 19.30 uur

Agenda

1. Opening
2. Notulen ALV 19 maart 2018
3. Jaarverslagen
 - a. Bestuur
 - b. Veilingmeester
 - c. Rondzendcommissaris
 - d. Bibliothecaris
 - e. Commissie verkoop filatelistische collecties
 - f. Penningmeester
4. Verslag kascontrole commissie en voorstel verlening decharge aan penningmeester
5. Vaststellen nieuwe kascontrolecommissie
6. Huldigingen
7. Bestuursverkiezing
8. Rondvraag
9. Sluiting algemene ledenvergadering
10. Pauze
11. Veiling en tombola
12. Afsluiting avond

Ad. 7. De voorzitter gaat verder in de 2^e termijn, secretaris en penningmeester zijn aftredend maar bereid hun bestuurslidmaatschap met 1 jaar te verlengen, mits de

Ledenvergadering daarmee akkoord gaat. De redacteur gaat als bestuurslid verder in zijn 3^e termijn.

Mochten er leden zijn die belangstelling hebben voor een functie in het bestuur van de vereniging dienen zij dit zo snel mogelijk, overeenkomstig artikel 9.7. van de Statuten van de vereniging, kenbaar te maken bij het huidige bestuur. Overigens is er nog steeds een vacature voor bestuurslid. Volgens artikel 9.1. dient het bestuur uit tenminste 5 leden te bestaan.

Van de redacteur

Deze keer zware kost: Filosofie! Ik heb lang gedacht dat filosofen altijd wat sombere mensen waren, van humor gespeend. Totdat er een filosoof aansloot bij onze hardlooptroep. Nou, we hebben nog nooit zo gelachen om en met hem. Hij werkte voor grote bedrijven om maatregelen en beslissingen op een filosofische wijze te beoordelen. Met succes kennelijk. Hopelijk krijgt hij de strenge vergaderkamers ook aan het lachen.

Maar het onderwerp “Humor en filosofie” met een filatelistisch tintje werd toch geen succes. De meeste humor of grappen waren echte doordenkertjes. Pas na een kwartier had je door waar de grap nu eigenlijk in zat. Daarom maar “Filosofen in de Filatelie”. Stof tot nadenken.

Maarten Smeets

Eigen)aardigheden van westerse filosofen

2019, door - Yvonne Kruse van ZHPV Zoetermeer



Wat is filosofie en wat moet je ermee? De Duitse filosoof Schopenhauer had hiervoor de volgende definitie. Om te filosoferen zijn dit de twee eerste vereisten: ‘Allereerst, dat men de moed heeft geen enkele vraag vóór zich te houden, en ten tweede, dat men alles wat vanzelf spreekt goed tot zijn bewustzijn laat doordringen om het zodoende als problematisch te gaan zien.’

In gewoon Nederlands: ‘Neem niet alles voor zoete koek aan en kijk eens verder dan je neus lang is.’ Filosofie is een wetenschap en elke wetenschap heeft zo zijn eigen, voor leken onbegrijpelijke vakjargon. Ieder mens kan filosoferen zonder gebruik te moeten maken van ingewikkeld taalgebruik. Slechts één vreemd woord is onlosmakelijk met de filosofie verbonden, nl. ‘metafysica’. Dit woord behelst alles wat wij met onze zintuiglijke waarneming niet kunnen kennen: God, de kosmos, het hiernamaals enz. Het zijn in feite vage begrippen waar we in onze gedachten toch vaak mee bezig zijn en waar we uiteraard genoeg vragen over hebben.

De bakermat van de westerse filosofie ligt in Griekenland. Voordat er melding wordt gemaakt van de eerste drie ‘natuurfilosofen’ leefden de Grieken in een wereld vol mythen en talloze goden.

Thales van Milete (625-545 v. Chr.)



Thales was een uiterst intelligent en niet minder excentriek persoon. Volgens hem heeft het ‘geheel der zichtbare dingen zijn oorsprong in water’. Deze stelling komt misschien simpel en naïef over, maar het

markeert wel het begin van een nieuwe manier van denken, van een heel andere wijze om naar de oorsprong te zoeken. Tegenwoordig weten we dat het menselijk lichaam voor het grootste gedeelte uit water bestaat. Wanneer we een vrucht, een stuk hout en zelfs een rotsblok uit zouden persen dan komt er vocht uit.



Hij voorspelde een zonsverduistering die volgens sterrenkundigen inderdaad plaatsvond in 585 v. Chr. (Filosofie en natuurwetenschap waren aanvankelijk niet gescheiden). Het is bekend dat hij in een diepe put viel terwijl hij het

firmament stond te bestuderen.

‘Alle dingen zijn vol van Goden’ (is animisme – het toekennen van een ziel aan dingen).

Heraclitus van Ephesus (535-480 v. Chr.)



‘Niets is ooit, maar alles wordt.’ Volgens Heraclitus is het eerste principe der dingen ‘het onophoudelijk in een inwendige strijd verwikkelde vuur’. De beweeglijke aard van het vuur symboliseerde in zijn ogen de onophoudelijke beweeglijkheid der dingen, die voortdurend in elkaars tegendeel overgaan. Heraclitus heeft hiermede invloed gehad op de latere

filosoof Nietzsche (1844-1900).

‘panta rhei – alles stroomt’

‘Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, want het is steeds weer vers water dat u tegemoet stroomt.’



Griekse filosofen. De man die zijn hoofd ondersteunt is Heraclitus. Detail uit 'De School van Athene' van Rafaël (1483-1520). Fresco – Rome – Vaticaanse Musea



Democritus (ca. 430 v. Chr.)

Volgens Democritus is de fundamentele eenheid van de werkelijkheid het atoom, dat zelf ondeelbaar is. Hij ontkende 'het lot', God

en de ziel. De Griekse mythen overboord! Zegel 1961.



Een tijdgenoot van Democritus was de 'eerste arts': **Hippocrates van Kos**. Hij vatte het bewustzijn van zijn tijd samen toe hij zei dat 'mensen een ziekte iets goddelijks noemen, omdat ze haar niet begrijpen. Maar wanneer ze alles wat ze niet begrijpen goddelijk zouden noemen, dan was er oneindig veel goddelijks'.

Uit “philaseiten.de e.a.

Enkele filosofen in het kort bekeken

Confucius



China 1989 De 2450^e verjaardag van Confucius

Een bekende uitspraak van de chinese filosoof Confucius is :
“de weg is het doel” en “Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening.”
Of “Hoe wilt u de dood begrijpen? U begrijpt het leven nog niet eens.” Enz

Hij was ook de man van de “Bindende”krachten, door te praten maar vooral door te luisteren en daardoor te begrijpen.

“ Je hebt maar een mond maar wel twee oren.”

Friedrich Nietzsche

Minr.2131 Deutschen Post t.g.v. de 100^e sterfdag van de filosoof Friedrich Nietzsche. (1844-1900)



Nietzsche was een filosoof die nogal eens van richting veranderde. Van het pessimistische gedachtengoed van Schopenhauer en Wagner naar het Positivismisme en de wetenschap van o.a. Auguste Comte. Hij ontwikkelde het idee van de “Übermensch”. Het idee dat dit type mens boven de gewone mens staat en daarom macht op

hem kon uitoefenen. (Also sprach Zarathustra) . De Nazi's (en zijn zus) misbruikten en verdraaiden Nietzsches theorie echter voor het Nationaalsocialisme, jaren na zijn overlijden. Daardoor kwam hij in een verkeerd daglicht te staan, maar anderen maakten misbruik van zijn gedachtengoed. Hij schijnt zich in zijn graf omgedraaid te hebben.

Plato
Minr. 1998)

(postzegel Griekenland 1998,



Wat zouden we zijn zonder de grote Griekse Filozofen. Op de eerste plaats komt natuurlijk Plato, (427-347 v. Chr) Hij was een Griekse filosoof en schrijver, leerling van Socrates en leraar van Aristoteles. In Athene richtte hij het eerste instituut voor Hoger Onderwijs in het westen op. (Akademia, de voorloper van onze universiteiten) Enkele kenmerken: Volgens Plato was de zichtbare

werkelijkheid een onvolmaakte afspiegeling van het bestaan in de bovenwereld. Hij was de man van de dialectiek (redeneervorm die door het gebruik van tegenstellingen de waarheid probeert te vinden) en de logica (regels bij het redeneren) en van de drogredenen (zie nu het nepnieuws, fakenews). Zijn boeken en toespraken hadden de vorm van een dialoog tussen anderen, niet met hemzelf. Plato stelde alleen maar vragen en geen antwoorden, daardoor hield hij afstand tot het onderwerp. Sommige filosofen zeggen dat de Europese Filosofie het best gekarakteriseerd kan worden als voetnoten bij het werk van Plato.

Aristoteles

t.g.v. 2300^e sterfdag, Minr. 1316)

(postzegel Griekenland, 1978



Aristoteles (384-322 v. Chr) was een leerling van Plato. Hij was een Griekse filosoof en wetenschapper die met Socrates en Plato wordt beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke denkers in de westerse traditie. Hoewel hij een leerling van Plato was vertegenwoordigde hij een afwijkende filosofische stroming. Hij wordt gezien als de eerste “Homo Universalis”, Omdat hij de wetenschap als geheel als in

zichzelf gesloten systeem zag. “Alles heeft met alles te maken”.

Hij was ook enkele jaren de leraar van Alexander de Grote maar moest uit Athene vluchten toen Alexander plotseling overleed. Hij was bang dat hij, net als Socrates, zou worden vermoord door zijn tegenstanders.

Met de ideeën in zijn boek “Ethica” heeft hij ook nu nog invloed op onze filosofie en ons denken. Hij introduceerde begrippen en omschrijvingen als :Tiranie, Democratie en Algemeen Belang om maar enkele te noemen. Pas na de Middeleeuwen werden zijn ideeën in West Europa algemeen bekend. (boekdrukkunst) Hij was de man van de uitspraak : “Durf te denken”. Neem niet alles zomaar aan maar denk door. Dat is vandaag nog de basis van de wetenschap.

Simone de Beauvoir

2001 Yvert 3032

Postzegel België



Simone de Beauvoir(1908-1986) was een Franse existentiële filosofe, schrijfster en feministe. Het existentialisme is een stroming die de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid vooropstelt. Ieder persoon is uniek en verantwoordelijk voor zijn eigen daden en eigen lot. Zij was ook bekend als voorvechtster van het feminisme en als echtgenoot van Jean-Paul Sartre. Hun hele leven zijn ze samen geweest maar dan als onafhankelijke en zelfstandige

personen. Ze heeft tientallen boeken en essays geschreven waarbij misschien wel het bekendste is : “De tweede sekse” (1949) met o.a. “Je wordt niet geboren als vrouw, je wordt tot vrouw gemaakt”. Samen met Sartre en Camus zetten ze, met hun existentialisme het burgerlijke Frankrijk op z'n kop. Zij was echter ook de filosofische denker achter de tweede feministische golf.



Dante Aligheri

postzegel DDR Minr. 1097

Dante Aligheri (1265-1321) was een Italiaanse schrijver en moraalfilosoof. Een moraalfilosoof houdt zich bezig met een kritische bezinning over het juiste en ethisch handelen. Wat is goed en wat is fout en is dat altijd zo. Zijn bekendste werk is “La Divina

Commedia” (De goddelijke Komedie) over de reis door het hiernamaals, door de hel, het vagevuur naar het paradijs. Hij stond voor een strikte scheiding van kerk en staat wat toen niet normaal was. In dit boek behandeld hij ook, naast het ethisch handelen, ook vraagstukken als welke keuze kun je maken in de reis naar het Paradijs en waar zijn die keuzes van afhankelijk. “Vervolg je weg en laat de lui maar dazen”, m.a.w. kies en houdt je eigen moreel kompas aan maar kies en blijf niet onverschillig. Dante zei ook “De weg naar het hiernamaals begint in de hel” De start en de eerste keuzes zijn het moeilijkst. “De heetste plekken in de hel zijn voor de mensen die geen keuze maken en altijd neutraal blijven in tijden van morele crisis”. Nou daar kunnen we het mee doen !

Friedrich Schleiermacher

Door: Ruud van Capelleveen

Auteur van Postzegels kopen en verkopen en Verzamelwoede



250e

geboortedag

Deutsche Post:
Friedrich
Schleiermacher
De Duitse
postdienst
herdacht
Friedrich
Schleiermacher
met een

postzegel van 70 cent. Naast zijn portret staat een beroemd citaat: Op elk moment kan iets goeds en menswaardigs gedaan worden. Het zijn de woorden van een gereformeerde theoloog en filosoof.

Theoloog en filosoof

Friedrich Schleiermacher (1768-1834) studeerde vanaf 1785 aan het seminarie in Barby, een plaatsje in Saksen-Anhalt. Hij maakte daar kennis met jongeren die zich onafhankelijk opstelden. Ook Friedrich had een grote belangstelling voor de ideeën van de Verlichting. Hij verliet het seminarie na twee jaar om de filosofie van Immanuel Kant en anderen te bestuderen aan de Universiteit van Halle. Schleiermacher slaagde in 1790 in Berlijn. Hij mocht nu voorgaan in de Hervormde Kerk, maar werd privéleraar bij een adellijk gezin in Schlobitten.

Berlijn

Friedrich Schleiermacher kreeg in 1796 een aanstelling als ziekenhuispredikant in Berlijn. In 1802 werd hij hofpredikant en was hij in 1810 betrokken bij de oprichting van de Universiteit van Berlijn, de latere Humboldtuniversiteit. Schleiermacher publiceerde in 1799 zijn beroemdste werk: *Reden über die Religion*, waarin hij zijn lezers in vijf opstellen bewust trachtte te maken van de waarde van het christelijke geloof. Hij werd echter vooral bekend vanwege zijn aanpak om teksten te interpreteren. Schleiermacher beschreef de onderwerpen taal en denken, grammatica en psychologie en objectief en subjectief verstaan. Hij definieerde religie als de zin en de smaak voor het oneindige.

Postzegel in detail

De postzegel met het portret van Friedrich Schleiermacher verscheen op 2 november 2018. De uitgave werd ontworpen door Armin Lindauer uit Mannheim. De postzegel verscheen in vellen van tien stuks en werd in offset gedrukt door Bagel. De afmeting van de postzegel is 44,2 bij 26,2 millimeter.

Zondag 31 maart 2019

organiseert

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o.

**een POSTZEGELRUILBEURS met
GROTE VEILING met veel EEN EURO KAVELS**



**Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE
Herenstraat 298 6004 XL Weert.**

Jeugdhoeek en handelarenstands aanwezig.

Jeugd gratis toegang, volwassenen € 1,50.

Zaal open 09.30 uur.

**De veilingkavels kunnen worden bezichtigd vanaf 09.30 u. tot 12.15 u. .
Aanvang veiling: 12.30 u. tot ca. 16.30 u.**

www.filaticaweert.nl

Inform. t.b.v. handelaren: Th. Verbeven, Tel: 0495-561666, e-mail: postzegelclub@home.nl
Secretariaat: E. Goossens, Tel: 0475-494086, e-mail: eurtgoossens01@hetnet.nl
PR-Activiteiten: L. Schroeten, Tel: 0495-561906, e-mail: lomaschr@ziao.nl

Schrijft u even mee

In deze kalender vindt u de verenigingsactiviteiten dik aangegeven, overige activiteiten in normaal schrift. Overigens geeft dit overzicht alles slechts globaal weer. Op de verenigings-avonden wordt vaak aanvullende informatie gegeven over extra activiteiten.

VV staat voor Verenigingsavonden en Veiling.

RV staat voor Ruilavond en Restveiling.

9-10 mrt	Novio-Fair Nijmegen, zie: www.noviopost.nl
11 mrt.	VV + Wilde Veiling
18 mrt	ALV + Grote Veiling + Tombola
31 mrt	Filatelica Weert, Beurs+veiling (zie flyer in blad)
31 mrt	“5^e Zondag” in Klimmen
1 apr	VV
15 apr	RV + Quiz
18-20 apr	Nat.Tentoonstelling Gouda zie: www.SFEG.nl
6 mei	VV

Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar bij de secretaris van de vereniging. Niet tijdige opzegging betekent verlenging van het lidmaatschap tot het einde van het volgende verenigingsjaar. Statuten Art. 7.2.

Bijeenkomsten 1e en 3e maandag van de maand.

Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur.